



Kung Fu for Kids

Iedere woe vanaf 18 sep

Eerste les gratis

13 tot 14u (7 tot 9 jaar)

14 tot 15u (10 tot 12 jaar)

“DE KLARE BRON”

**Jules Vandenbemptlaan 14
3001 Heverlee**

Wat een roofsprinkhaan je al niet kan leren ...

Shao-Lin Kung Fu is een Chinese gevechtsport met een lange geschiedenis. Kung Fu geeft je de voldoening om gezonder te worden en leert je jezelf te verdedigen. Zo kan je met de nodige discipline niet alleen je techniek, maar ook je moraliteit ontdekken. Sommige van de bewegingen die je aanleert zijn geïnspireerd op het gedrag van dieren. Zo is er de Roofsprinkhaan Klauw stijl. En niet alleen van deze sprinkhaan, maar ook van de aap, de zwaluw, de reiger kun je nog heel wat opsteken als het over aanvalstechnieken gaat.



Master Lo ervaren lesgever Kung Fu aan volwassenen en studenten van KU Leuven, introduceert **nu ook Kung Fu voor kinderen.**

Website: www.kungfuleuven.be

Contact: nancy.blanckaert@gmail.com

